



Ellen Dekkers – al meer dan 20 jaar vinoloog – weet alles over wijn. Vanaf nu schrijft ze elke maand ook over andere dranken, van bier en likeur tot cocktail.



Droom je er ook wel eens van een wijndomein te beginnen? Deze avonturiers lieten het niet bij dromen, maar zetten de schep in de grond. In Frankrijk, Zuid-Afrika, Canada en Nieuw-Zeeland. Inmiddels hebben ze hun sporen verdiend, maar ze kregen het niet cadeau!

STAETE LANDT

Nieuw-Zeeland, Marlborough



Ruud Maasdam ging met zijn gezin de hele wereld over op zoek naar een plek om zijn wijndroom te realiseren. Het werd Marlborough, Nieuw-Zeeland, een relatief jong wijngebied. Het koele zeeklimaat en de open, hulpvaardige mentaliteit van de bewoners gaven de doorslag. Hij kocht in 1996 op een gouden plek een fruitboomgaard van 21 hectaren en begon vanaf nul. **VERHAAL** Het doel was: bourgogne-achtige wijn maken. Na uitgebreide bodemanalyse kocht Ruud bij elke type grond, die nogal varieert, de best geschikte druivenklonen. Er kwam een duurzaam irrigatiesysteem, waar hij zelfs een onderscheiding voor kreeg. Alles staat in het teken om het terroir te laten spreken en niet alleen de smaak van de druif. Eind jaren 90 was dat heel vooruitstrevend. Traditie gecombineerd met moderne technologie en zijn eigen(wijze) ideeën zijn de kracht van Ruud. Zo houdt hij bijvoorbeeld niet van de groene smaak van de daar zo populaire Marlborough sauvignon blancs. In zijn sauvignon blanc zoekt hij meer naar rijpheid en complexiteit. De Staete Landt Viognier is te vergelijken met de beroemde witte Rhônewijn condrieu en zijn pinot noir wint de ene na de andere prijs. Maar er zijn ook tegenslagen. De recente aardbeving had veel impact in het gebied. De schade bij Ruud viel mee, maar alle wegen vanuit Marlborough naar de havens zijn afgesloten en het moderne distributiecentrum van Marlborough heeft schade opgelopen. Ruud zit niet bij de pakken neer. Hij ziet Nieuw-Zeeland als het zevende en nieuwste continent ter aarde: 'Het mooiste en meest woeste continent. Die woestheid bruist soms op naar boven door de aardkorst, maar zit altijd in mijn wijnen!' **staetelandt.co.nz** **WIJN** Marlborough, sauvignon blanc Annabel 2015, € 14,50 **okhuysen.nl** **SMAAK** Uitbundig in zijn geur, sappig tropisch fruit met een frisse wervelwind van grapefruit. Lekker bij magere vis, groene groenten en zachte geitenkaas.



PRODUCTIE EN TEKST ELLEN DEKKERS FOTOGRAFIE DANIQUE VAN KESTEREN (PORTRAIT)



EERSTE OOGST 2000

Nederlander Abel Tasman heeft in 1642 Nieuw-Zeeland ontdekt en noemde het Staete Landt

NL
WIJNMAKERS
VER VAN HUIS

wijn etc.



CHATEAU CADAULAN

Frankrijk, Bordeaux



Door het noodlot werd **Chantal Smeets** wijnmaker. In 2005 kochten haar ouders Château Cadaulan in de Bordeaux met 7 hectaren wijngaard en verhuisden naar Frankrijk. Kort daarna overleed haar moeder en viel de droom van haar ouders in duigen. Daar kwam nog bij dat haar vader niet tevreden was met de resultaten van de ingehuurde wijnmaker. Chantal, net 25, besloot drie maanden voor de oogst zelf de wijn te gaan maken. Ze verslond boeken en vroeg overal hulp om de oogst niet te laten mislukken. Nu, 8 jaar later, is ze een kei in het vak! **VERHAAL** Wat doe je dan eigenlijk precies op dat wijnchateau, druiven groeien toch vanzelf? Op die steeds terugkerende vraag antwoordt Chantal: 'Ik los tot september vooral sudoku's op en dan pluk ik de flessen van de struiken.' Druivenranken groeien als onkruid, als je ze vanzelf laat groeien wordt het niets met de wijn. Snoeien, opbinden, ploegen, groene oogst zijn allemaal nodig om druiven van niveau te krijgen. 'Ik voel me eerder een tuinman, dan God in Frankrijk', roept Chantal. Ze is een controlefreak, iets wat je als wijnboer móet zijn. Ze doet alles zelf, met hulp van haar vader. Als je je realiseert dat er in de wijngaard gemiddeld 7000 ranken op 1 hectare staan en dat je elk struik minimaal 8x per jaar persoonlijke aandacht moet geven, komt ze aan puzzelen niet toe. Maar klagen doet ze niet. Die geïnvesteerde tijd en moeite resulteert in waanzinnig lekkere wijn. Daarnaast is ze moeder van twee kleintjes, geeft ze wijncursussen en woont ze half in België en half in Bordeaux. **chateaucadaulan.com** **WIJN** Bordeaux supérieur, Tren 2014, € 7,02 **cadaulanshop.nl** **SMAAK** Moderne bordeaux-blend. Lichter en fruitiger; kersen, cassis, iets vanille van het houten vat en zachte tannine. Om meteen te drinken, bij mals rood vlees, pizza of boerenkaas.



EERSTE OOGST 2008



wijn etc.



EERSTE
OOGST
2003

Het huis Parys, aan de rand van Paarl, dateert uit 1699 en hoorde bij het oorspronkelijke bezit van Adriaan van der Stel, VOC-gouverneur op de Kaap



106 delicious.

NL
WIJNMAKERS
VER VAN HUIS

GROOT PARYS

Zuid-Afrika, Paarl

Eric Verhaak en Mariëtte Ras vertrokken in 2002 met hun twee jonge dochters naar Zuid-Afrika om op landgoed Groot Parys druiven te verbouwen, wijn te maken en huizen te bouwen. Een droom die ondanks diverse tegenslagen werkelijkheid werd. Het avontuur is wat ze trekt en samen zijn ze een gouden team!

VERHAAL Brand in de wijngaard, de bouw van een doorgaande tweebaansweg voor de deur, een steekpartij, crisis, inflatie, mislukte wijn, geen oogst door droogte. Elke tegenslag zien Eric en Mariëtte als een uitdaging. Niets is ze te dol, tot wijn maken in Lesotho aan toe! Eric: 'Een goede relatie is de basis om dit avontuur aan te gaan. Oók met alle medewerkers.' Met als motto: wat je geeft, krijg je terug. Eric wil zo natuurlijk mogelijk werken, zowel in de wijngaard als in de kelder. Met alle gevolgen van dien. De Afrikaanse droogte vraagt om een groot incasseringsvermogen als je niet irrigeert. Eén vonkje van de rijdende tractor in de wijngaard kan al brand veroorzaken. Ze lopen er daarom angstvallig achter om de vonkjes uit te slaan. Eric maakte mee dat vlak voor de oogst van de ene op de andere dag alle druiven op de grond lagen als gevolg van extreme hitte. Druivenstress heet dat. Maar niets houdt ze tegen om vol passie door te gaan. Met als resultaat rijke, vatgegistte witte wijn van chenin blanc en chardonnay, met veel diepte en lengte. grootparys.blogspot.nl wijn via winematters.eu

WIJN Paarl, Chenin Blanc 2016, Eric Verhaak & Mariëtte Ras, € 5,99 Plus

SMAAK Rond en sappig met aangename frisheid. Baie lekker! Om standaard in de koelkast te hebben voor een vrolijk moment. Bij borrel of boerenkool met worst, zalm, kip, tempura van groenten.



Fort Berens is een nooit gerealiseerde vestiging van Hudson's Bay Company langs de Fraser rivier in British Columbia tijdens de gold rush



EERSTE
OOGST
2011



FORT BERENS ESTATE WINERY

Canada, British Columbia

Heleen Pannekoek en Rolf de Bruin – dertigers uit het Gooi – waren toe aan een nieuwe uitdaging. Met hulp van het boekje 'Altijd al iets van plan? Doe het dan!' kozen de twee voor hun favoriete vakantieland Canada én voor wijnbouw. Groeiden in Bussum drie druivenplantjes in de achtertuin; in Lillooet hebben ze een wijngoed van 8 hectaren en staat er een stijlvol bezoekerscentrum in het natuurschoon van British Columbia.

VERHAAL 'Het eerste wat je moet kopen is een kassa', werd hen geadviseerd. Voordat je wijn van eigen druiven hebt, ben je jaren verder. Daarom kochten Heleen en Rolf vaten, wijn en druiven uit de omgeving en verkochten deze om hun kassa enigszins te vullen. Ze waren het eerste wijnbedrijf in Lillooet. Geen bank wilde hen geld lenen, alles ging van eigen spaargeld. 'Het is gruwelijk hard werken en je moet zakelijk genoeg zijn, wil je er ooit van kunnen leven. De ultieme droom, samen in een luie stoel met een glas wijn over onze eigen wijngaard uitkijken, is welgeteld één keer gelukt, 5 minuten. Toen werd er alweer gebeld', lacht Heleen. Het was in eerste instantie niet de bedoeling om zo'n groot, professioneel wijnbedrijf neer te zetten. Hulp van investeerders maakte dit mogelijk. 's Zomers is het een komen en gaan van bezoekers. Overdag is het dik dertig graden, maar 's nachts koelt het flink af, waardoor de druiven perfect rijpen en hun zuurgraad behouden. Heleen en Rolf hebben al heel wat prijzen gewonnen, waaronder de felbegeerde Lieutenant Governor Award voor excellente wijn in British Columbia. Canadezen zijn dol op hun riesling en merlot. Heleen is apetrots op hun cabernet franc. Dat is geen makkelijke druif, maar op Fort Berens doet hij het berengoed! Zelf ben ik gek op hun pinot noir.

WIJN Pinot noir, Fort Berens 2012, € 22,95

vlietlandwijnen.nl

SMAAK Volle pinot noir, veel fruit en specerijen, op eikenhout gerijpt, zachte tannine. Het hout domineert totaal niet. Canadese kanjer bij gevogelte, sukadelapjes, gegrilde groenten en zachte, milde kaas.



delicious. 107